

Vores børnesyn

Hvilke unge vil vi gerne se i vores samfund i fremtiden:

- Selvstændige og ansvarsfulde unge, der tager initiativer på egen hånd.
- Unge, der er engagerede og nysgerrige og unge som ønsker indflydelse.
- Empatiske unge, der hviler i sig selv og har tolerance overfor forskellighed.
- Positive unge, der har en anerkendende tilgang til sine medmennesker.
- Robuste unge, der kan tåle at møde modstand og ikke vælter omkuld heraf.

Hvad har barnet brug:

- En rig oplevelses verden.
- At blive set og hørt og blive mødt på en anerkendende måde.
- Trygge rammer, omsorg og kærlighed.
- At blive udfordret udviklings og aldersvarende.
- De sociale relationer og at udvikle venskaber samt lege, lege, lege.
- Rollemodeller og synlige, kompetente og engagerede voksne, der formår at hjælpe barnet til udvikling.
- At føle sig elsket og ønsket.
- Plads og mulighed for alle former for leg.
- En forudsigelig hverdag (dette er min børnehave, min gruppe, der er toilettet og jeg ved, hvor jeg finder en voksen, når der er brug for det, min mor henter mig efter frugt o.s.v.)
- Mesterlære, at være sammen på tværs af alder.

Hvad synes vi er vigtigt, at vi voksne giver børnene:

- Vi skal støtte barnet, give omsorg og inspirere, se det enkelte barn og opmuntre det, se mulighederne i stedet for begrænsningerne.
- Vi skal sørge for at rammerne er til stede for leg og udvikling. Et spændende miljø, der appellerer til barnets fantasi og skabertrang.

Hvad vil vi fremme:

- Lysten i hverdagen
- Barnets kompetencer og selvværd.
- Lysten til at være en del af et fællesskab og en teamspiller.
- Det sociale og empatiske i barnet og forståelsen for forskellighed.
- Nysgerrigheden, selvstændige initiativer og lyst til leg og læring.